

Wees niet naïef, wees assertief!

BURGEREDUCATIE

5-8 DEELNEMERS

45-60 MINUTEN

LERENDEN IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

INFORMELE SETTING

DOEL

- Bewustmaking van het feit dat anderen doelen en bedoelingen kunnen hebben die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met die van jezelf.

DOEL

Empowerment



en motivatie om competenties te verwerven ter verbetering van de assertiviteit en de weerbaarheid

LOCATIE

elke ruimte

MATERIAAL

geen

VERHAAL

De vos en de raaf

BESCHRIJVING

- Vertel het verhaal over de raaf en de vos
- Vraag de deelnemers na te denken over de rol en de acties van beide dieren.
- Vraag wie ze verkiezen, en waarom?
- Waar zien ze dergelijk gedrag in het leven?
- Kunnen ze een voorbeeld geven?
- Waarom is het goed voor de deelnemers om te weten wie hun partners zijn en wie hun tegenstanders?

Kennen ze situaties waarin ze dergelijke gesprekken hadden willen voeren voordat ze aan een leerproces begonnen?

Wees niet naïef, wees assertief!

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Vraag de deelnemers te reageren op het gebruik van het verhaal door voorbeelden te geven.

Als er geen reacties volgen, geef er dan zelf een.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Maak van het gesprek een rollenspel waarbij de een de raaf is en de ander de vos. Laat hen het verhaal opnieuw vertellen vanuit hun perspectief, alvorens lang na te denken over de lijnen zoals hierboven geschetst

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

De Vos en de Raaf



Oud Griekenland

Aesopus



Doel(en)



Empowerment



Communicatievaardigheden

De raaf greep een stuk kaas en droeg zijn buit naar zijn stok hoog in een boom. Een vos kwam naar boven en liep rondjes om de raaf, een list beramend. "Wat is dit?" riep de vos. 'O raaf, de elegante proporties van je lichaam zijn opmerkelijk, en je hebt een huidskleur die de koning der vogels waardig is! Had je maar een bijpassende stem, dan zou je de eerste zijn onder de vogels! De vos zei dit om de raaf te misleiden en de raaf traptte erin: hij slaakte een grote kreet en liet zijn kaas vallen. Door zo met zijn stem te pronken, liet de raaf zijn buit los. Daarop greep de vos de kaas en zei: "O raaf, je hebt wel een stem, maar geen hersens!"

Als je de raad van je vijanden opvolgt, zul je gewond raken.

Bron/Link:

<http://www.mythfolklore.net/aesopica/perry/124.htm>

